

GUD FINNS NOG

Måste man se religion och naturvetenskap som varandras motsatser? Eller kan det vara så att ju mer vi lär oss om tillvaron, desto mer lär vi oss om Gud? Vetenskapen har ju en gräns bortom vilken den inte når. Den gränsen förflyttas ständigt genom ökat vetande, men den finns.

För ett halvsekel sedan läste jag som ung student "*De två kulturerna*", skriven av den engelske vetenskapsmannen **C.P. Snow**. Hans tes var att naturvetenskapen och humaniora har var sitt språk och inte kan kommunicera med varandra. Mellan den exakta och rationalistiska naturvetenskapen och den estetiska, upplevelsebaserade humanismen går en djup klyfta i tänkande, terminologi och världsbild. Med tiden har det blivit alltmer uppenbart för mig att också religionen, inte bara humaniora, kan vara naturvetenskapens motpol.

Måste man se religion och naturvetenskap som varandras motsatser? Eller kan det vara så att ju mer vi lär oss om tillvaron, desto mer lär vi oss om Gud? Vetenskapen har ju en gräns bortom vilken den inte når. Den gränsen förflyttas ständigt genom ökat vetande, men den finns.

Vi är inte vid slutpunkten för det mänskliga vetandets utveckling. En logisk följdfråga blir då om religion och vetenskap alltid måste vara varandras motpoler så som de är idag, eller om man kan tänka sig en framtid där de främjar varandra. Är det möjligt att tänka sig en framtid där naturvetenskapen bejakar den religiösa upplevelsen? En sådan förändring förutsätter ett paradigmskifte. Många menar att förutsättningen för ett sådant paradigmskifte redan har skapats genom kvantfysiken, där den religiösa upplevelsen bekräftas genom experimentella resultat.

En del av dessa resultat redovisas i den engelska vetenskapsjournalisten **Lynne McTaggart's** bok "*The Field*", **Harper Collins Publishers Ltd, 2001**. McTaggart presenterar på kvantfysikens grund en ny syn på relationen mellan vetenskapen och religionen, där vetenskapen inte ställs fram som ett alternativ till religionen. I stället för att avskaffa tron på Gud bevisar vetenskapen för första gången Guds existens genom att visa på existensen av ett högre kollektivt medvetande. Vi behöver inte längre två sanningar, religionens och vetenskapens, allt förenas i en samlad vision av världen.

Newton och Descartes flyttade ut oss från sinnevärlden, skriver McTaggart, och såg oss som väloljade maskiner. Självbildens blev än blekare genom Charles Darwin. Människan förvandlades genom äta-eller-ätas-filosofin till en överlevnadsmaskin. Detta ledde till teknologins herravälde i skapelsen. Andligt och metafysiskt fick människan en desperat och brutal känsla av isolering.

Kvantfysiken ändrade på tid och rymd som vi känner dem. De existerar inte. Lynne Mc Taggart drar av sina redovisade vetenskapliga experiment slutsatsen att tillvaron rymmer ett bärande, underligande energifält som är ansvarigt för vårt sinnes högsta funktioner, Nollpunktsfältet (Zero Point Field). Nollpunktsfältet är ett högre kollektivt medvetande som gör det möjligt för oss att ha hela universum inom oss och att med övning hämta hem mer information som är lagrad i fältet.

Universum är ett svallande hav av energi, ett stort kvantumfält. Genom kontakten med fältet kan man samtidigt se det förflutna och framtiden. På vår mest fundamentala nivå utbyter vi ständigt information

med detta outtröttliga energihav. Genom detta hav är vi förbundna med varandra. Det är dags att visa Newton och Descartes deras rätta plats, profeter för något som är passerat.

Genom upptäckten av Nollpunktsfältet bekräftas och förklaras en del av de aktiviteter som vi buntar ihop och kallar nyandlighet. Så kallad **remote viewing** (förr hette det väl fjärrskådande) beläggs genom experiment som kan upprepas. En försöksperson kunde se en resenär ½ timma till fem dagar innan han kom. I ett försök såg försökspersonen en tysk kärnkraftsanläggning och kunde beskriva den, t o m i ett äldre skede än det samtida.

McTaggart redovisar ett fungerande försök med **telepati** från månen under en amerikansk rymdresa. Effekten av telepati blir större om man tror att den fungerar. Vidare redogör hon för hur **elektriska fält runt alla organismer** upptäcktes (mina tankar gick till **aura-analysen**) och fick konsekvenser för insikten att det finns en cellkoordination och cellkommunikation som i sin tur ger konsekvenser bland annat för cancer-forskningen men också rent allmänt för **synen på sjukdom och hälsa**. Fältet bestämmer mer än generna om vi är sjuka eller friska. Av misstag upptäcktes att celler bygger på **elektromagnetiska signaler** på så låg frekvens att man kan tala om utspädda lösningar i stil med homeopatins filosofi.

Vidare redovisar McTaggart upptäckten att **de kognitiva processerna** har ett speciellt centrum i hjärnan. Hjärnan kan lagra en ofattbar mängd information. **Medvetande** är ett globalt fenomen som utspelas överallt i kroppen och inte bara i hjärnan. Medvetande i sin grundläggande form är ett sammanhängande ljus.

Detta betyder att drömmaren inte äger drömmen och att tänkaren inte äger tanken. Mc Taggart redovisar experiment med utomsinnlig iakttagelse och ställer frågan om var mina tankar finns när de kan påverka maskiner. Var finns **det mänskliga sinnet?** Individuell avsikt påverkar andra levande varelser. Vårt naturliga tillstånd är relationer men frågan är vad individualiteten betyder. Var börjar vi och var slutar vi?

Effekten av **positivt tänkande** bekräftas också av experiment. Våra önskningar och vår vilja skapar vår verklighet. McTaggart ger därför rådet att vi skall vara försiktiga med vad vi önskar. Allting i framtiden existerar redan nu på någon bottennivå och när vi ser in i framtiden hjälper vi till att skapa den.

McTaggart ger experimentella belegg för att **healing** existerar och fungerar. Healing innebär att man reprogrammerar individuella kvantfluktuationer. Människans intention gör healing extra kraftfull. Doktors bästa behandling är därför att ge hopp om bättring och att sända ut en positiv intention. Att vissa har **grönare fingrar** än andra fick sin förklaring av upptäckten att en deprimerad man fick sämre trädgård än en harmonisk.

Barn är mer öppna för information från Nollpunktsfältet än vuxna. Om ett litet barn minns ett tidigare liv kan det inte skilja sina egna erfarenheter från någon annans information, lagrad i Nollpunktsfältet. Alla berättelser om barn som minns tidigare liv behöver alltså inte förklaras med att de levtt tidigare liv som de sedan tvingats förtränga genom socialisationen. McTaggart avvisar tanken på **reinkarnation** och menar att sådana upplevelser uppkommer när man av en händelse via Nollpunktsfältet rattar in kunskap om andras upplevelser. Döden innebär att vi går hem. Vi återvänder till Fältet.

Ett problem är att detta är så svårfattligt och komplicerat att det kommer att ta tid innan tänkandet slår igenom. De upptäckter McTaggart redovisar kommer att ändra livet för kommande generationer.

Intressant är att en del fenomen som förknippas med den så kallade nyandligheten bekräftas genom naturvetenskapliga experiment: remote viewing, telepati, positivt tänkande, aura-analys och healing.

McTaggart förklarar vissa människors paranormala erfarenheter med att de hittills av en händelse haft upplevelser från Nollpunktsfältet. En del experiment verifierar gammal visdom och den folkliga kulturens insikter.

Den kommande vetenskapliga revolutionen innebär slutet på dualismen i synen på tillvaron. I stället för att avskaffa Gud **bevisar nu vetenskapen för första gången Guds existens** genom att bevisa att det finns ett högre kollektivt medvetande. Nu skall vetenskapen inte längre hämma oss i den religiösa upplevelsen utan hjälpa oss att ta ett nytt utvecklingssteg. Vi behöver inte längre två sanningar, religionens och vetenskapens, vi får allt samlat i en gemensam vision av tillvaron.

*

Centrum för samtidsanalys gjorde som bekant i våras en undersökning av människors tro och andlighet, där det visade sig att en rationalistisk vetenskapstro omfattas av en tredjedel av befolkningen, i Stockholmsområdet cirka 40 %, och att endast 15 % av befolkningen vill beteckna sig som övertygat troende. Dock går endast 14 % av de vetenskapstroende aldrig i kyrkan och betecknar sig som ateister, men resten av de vetenskapstroende går mer i kyrkan än hälften av dem som betecknar sig som övertygat troende. Av de övertygat troende går nämligen hälften aldrig i kyrkan.

10 % betecknar sig som nyandliga. De går ofta i kyrkan, ber och har ett rikt andligt liv. Att många så kallade nyandliga finns i gudstjänsterna jämte de övertygat troende visade sig bland annat i det faktum att tron på reinkarnationen, healing, aura-analys och möjligheten att tala med de avlidnas andar är större bland dem som går regelbundet i kyrkans gudstjänster än i befolkningen som helhet.

Undersökningen visar att en markant skiljelinje idag går mellan dem som tar de andliga krafterna på allvar och räknar med det andliga och dem som har en rationalistisk syn på tillvaron och ser allt andligt som ovetenskapligt flum och vidskepelse.

Begreppet New Age utgår från det astrologiska begreppet platoniskt år, som omfattar 25.920 år, den tid det tar för jordens axel att rotera ett varv och att passera genom zodiaken vid vårdagjämningpunkten. Det platoniska året består av tolv världsmånader om 2.160 år vardera, som motsvarar djurkretsens tolv stjärntecken. Varje världsmånad har sitt namn efter den stjärnbild där jorden befinner sig vid vårdagjämningpunkten. När vårdagjämningpunkten går över från Fiskarnas till Vattumannens tidålder föds ett nytt högre medvetande hos mänskligheten.

*

För kyrkan innebär upptäckten av Nollpunktsfältet en utmaning. Kyrkan tycker inte om utmaningar och har en tendens att jämställa det vetande och de mönster i en viss tid som kyrkan utgår från i sitt tänkande med Guds evigt giltiga uppenbarelse. Så enkelt är det inte. "Och likväl rör hon sig" mumlade kanske Galilei när inkvisitionen tvingade honom att avsvära sig upptäckten att jorden inte var universums centrum.

Upptäckten av Fältet ställer kyrkan inför en omprövning av synen på mission och andlighet. Fältet är andligt och inte konfessionellt, och låser inte in andligheten i en speciell religion. De olika religionerna hjälper människor att få kontakt med Fältet. Religionernas interaktion i en global värld får en filosofisk underbyggnad.

Upptäckten betyder också att synen på en antropomorf Gud modifieras. Gud är inte en person. Gud är ande, sade Jesus, och de som tillber Gud skall bedja i ande och sanning. Anden heter på McTaggarts språk energifältet, och det är ju så Anden fungerar.

En konsekvens blir vidare att synen på den så kallade nyandligheten måste modifieras. Nyandligheten har stått under beskjutning både från rationalisterna som värnar förnuftet mot flum och de religiöst renläriga som värnar den sanna kristendomen. När vissa av de fenomen som sorteras in i nyandligheten kan beläggas experimentellt måste det rimligen få konsekvenser både för rationalisternas och de religiöst ortodoxas syn på dessa fenomen.

McTaggarts The Field är ett av många tecken på att vi lämnar den rationalistiska tidsåldern och går in i vad jag kallar den intuitiva. Den rationalistiska tidsåldern tog sin början med naturvetenskapens landvinningar och har Newton och Darwin som sina symbolgestalter. Den intuitiva räknar med mjukvaror som telepati, synkronicitet, intuition och aura-analys. Ett nytt sätt att förklara tillvaron växer fram i samspel med det bestående. Carl Gustaf Jung är den store symbolgestalten.

Detta betyder också att den s k humanismen blir utmanad. Den har vuxit fram som en antirörelse mot det bestående kyrkolivet och den bestående tron. Om man nu inte kan ställa vetenskapen och tron mot varandra vacklar marken för den s k humanismen. "Gud finns nog inte" kommer att förändras till "Gud finns nog".

*

De senaste åren har jag i Nacka församling försökt föra en lyssnande dialog med utgångspunkt i människors erfarenheter av det paranormala. Vår verksamhet har mera bestått i en vilja till lyssnande än i att proklamera ett budskap. Vår attityd är ny i kyrkliga sammanhang.

Jag är dålig på kvantfysik men jag försöker öva upp min intuition. Där har jag ett stort föredöme i Jesus. Om honom sägs att han såg vad människorna tänkte. Vi är glada att vi i församlingen kunnat föra denna dialog även om somliga står mer eller mindre frågande till den. Jag vill kortfattat redovisa några bra exempel på vad vi lärt känna av en kultur som växer i viss motvind av sin egen kraft.

Hans Thörn ser jag som en representant för **den intuitiva personlighetsutvecklingen och healingen**. I boken **"HEL. Själslig självläkning för ett liv i balans"**, ICA Bokförlag 2009, utvecklar han en egen filosofi för hur människan skall utveckla sin intuition.

Thörn räknar med en ursprungsenergi som leder tankarna till McTaggarts Nollpunktsfält. Han räknar med att människans personlighet har fem nivåer, den fysiska, den mentala, den känslomässiga, den själsliga och den andliga nivån. Gud är en självklar förutsättning för hans program för självläkning, men hans Gudsbild leder tankarna till McTaggarts okonfessionella energifält snarare än till en speciell religion.

Tron på reinkarnationen och på Guds kraft är viktiga delar av Thörns tänkande. Han räknar med att minnen av tidigare liv finns lagrade i själen. Ett helande består av att man i trohet mot sig själv gör upp med sina

blockeringar från detta eller tidigare liv. Via en rad konkreta övningar skall man öva upp sin intuition och utveckla sin tillit. Thörn har många träffande iakttagelser i sin bok och håller ihop sina tankar i ett sammanhållet system.

Synkroniciten har fått en klassiker genom **Jan Cederquists "Slumpen är ingen tillfällighet", bokförlaget Langensköld, 2005 och Månpocket 2008**. Boken har ett förord av Lennart Koskinen. Cederquist räknar upp en rad händelser som visar att tillvaron bygger på ett fält av information och energi som finns både i och utanför vår fysiska kropp. Detta fält tyckas ha en för oss ofattbar förmåga att påverka och styra vad som händer i våra fysiska kroppar.

Cederquist beklagar att vetenskapen har begränsat sig till den materiella verkligheten och inte velat ha att göra med den andliga. Vaclav Havel ser han som språkrör för att något nytt håller på att växa fram. Han hänvisar också till laboratorieförsök i USA som visar att våra känslor påverkar våra DNA-strukturer och vår omvärld.

Cederquist har alltså samma terminologi (fältet) och samma grundsyn som McTaggart och det är väl, för att uttrycka sig med Cederquists egna ord, ingen tillfällighet. Hans bok måste bygga på kunskap om det McTaggart skriver om även om ingen bok i litteraturförteckningen pekar i den riktningen.

Förmågan att **tala med de avlidnas andar** tror många på, fler bland de regelbundna gudstjänstdeltagarna än befolkningen som helhet. Hur detta fenomen går till och hur det skall förklaras vet vi inte än. McTaggart tar inte upp fenomenet explicit men av annat hon skriver kan man tänka sig att hon menar att vissa människor har en intuitiv förmåga som är större än andras. Genom denna intuitiva förmåga kommer de via Fältet i kontakt med dem som lämnat denna jorden och gått tillbaka till Fältet.

Säkert kan andra förklaringar också finnas. Problemet är att vi just nu inte kan förklara fenomenet. Vi har en lång rad människor som ser inte bara andar utan också människans följeslagare från andra sidan. Skyddsänglar hette det förr, kanske skulle man tala om skyddsandar. Följeslagare har blivit ett begrepp.

Elisabeth Lannge är ett av våra mest respekterade medier. I boken **"Budbärare från det okända", Parthenon förlag, 2008** redovisar hon en del av sin grundsyn och sina erfarenheter. Mycket av det Elisabeth Lannge skriver stämmer med McTaggarts grundsyn, även om Lannge bygger på sin personliga erfarenhet och McTaggart på vetenskapliga experiment.

Gång på gång upprepar Elisabeth Lannge att hon redovisar personliga erfarenheter och är öppen för olika förklaringsmodeller, nu kända eller i framtiden väntande. Hennes bok är ödmjuk och djupt sympatisk.

Camilla Persson är en uppmärksammas medial person som har erfarenhet av fysiska förflyttningar liksom av själsresor. Hon har skrivit böckerna **"Upptäck ditt andra sinne", Energica förlag 2003, "Resan inåt", Energica förlag 2006, och "Den slutna kretsen", Vattumannen förlag 2009**. Resan inåt har förord av Göran Grip.

Camilla Perssons erfarenheter under en resa till Australien redovisas i Den slutna kretsen. Hon har erfarenheter av de mest skiftande slag under sina seanser. Hennes böcker visar på häpnadsväckande upplevelser. Det blir uppenbart att i dessa sammanhang kan snart sagt allt hända.

Lektorn och litteraturvetaren **Thomas Karlsson** disputerar i mars på en avhandling om polyhistorn och esoterikern Johannes Buraeus, Gustav II Adolfs lärare. Karlsson har skrivit om själsresor under titeln **"Astrala**

resor ut ur kroppen", Arriba förlag 2005. Liksom Camilla Persson har han häpnadsväckande erfarenheter.

En exposé över litteratur om paranormala upplevelser skulle inte vara komplett utan några ord om ayurveda-traditionen. Litteraturen är nästan oöverskådlig. Ayurveda, läran om livet, är en 5000-årig indisk läkekonst som upptäcktes på nytt och systematiserades för ca hundra år sedan. Bland alla böcker som skrivits vill jag nämna **Deepak Chopra "Perfekt hälsa", bokförlaget Forum 2001, Eva Sanner och Peter Ljungsberg "Ayurveda för kropp och själ", Natur och Kultur 2006** samt **Katarina Johansson "Återupptäck kraften, en handbok om livet", Energica förlag 2005** och **"Följ ditt ljus - upptäck din sanna natur", Energica förlag 2006.**

Ayurveda-traditionen bygger på att människans personlighet kartläggs via en analys av relationerna i varje enskild människa av doshorna vata, pitta och kapha. I relation till människans doshor skall hennes kost sättas samman och medicin ges individuellt.

*

Vi har i Nacka församling skaffat oss en avsevärd kunskap om människors paranormala upplevelser i en ny tid. Det är att göra det lätt för sig i nuet att förvisa allt detta till bakgården och vända det ryggen. Det lever och det har kraft. McTaggart visar att de mest otänkbara allianser väntar i framtiden om de inte redan är här. De undersökningar Centrum för samtidsanalys gjort visar att tänkandet influerat mer på de religiöst aktiva i kyrkan än på befolkningen som helhet. Den intuitiva tidsåldern håller på att bryta in med stor kraft.

Ett besök på Vattumannen på Drottninggatan i Stockholm avslöjar en imponerande litterär produktion som i sin tur gör det uppenbart att den intuitiva andligheten lever som en underström i förhållande till både den rationalistiska vetenskapstron och den dogmatiska religiositeten. Ur detta växer något nytt i folkdjupet.

Två faror finns. Den ena faran består i svårigheten att likt Paulus skilja på andarna och behålla det som är gott. Somliga frestas till lättförtjänta pengar på rent charlataneri vilket inte betyder att allt är charlataneri. Den andra faran består i att förvisa hela detta tidsfenomen till skräpkammaren och inte ta det på allvar. Människor lämnas i sticket. I så fall växer det fram två kulturer med var sin livssyn och var sin världsbild, även om det är andra kulturer än de C.P. Snow talade om för ett halvsekel sedan.

Inledningsanförande vid konferensen "Andlighet i en ny tid", februrari 2010.

(© Bengt Wadensjö, 2010.)